

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**1837-1987
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ**



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΟΥΜΗΜΑΤΩΝ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



Το Εθνικό Πανεπιστήμιο.

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
(Βραχύ χρονικό)
τού
ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΥΡΟΕΡΑ

Στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 3 Μαΐου 1837, ο φαναριώτης καθηγητής τής Ιστορίας και πρώτος πρύτανης Κωνσταντίνος Σχινάς, οριοθετούσε ιδεολογικά και γεωγραφικά το πεδίο δράσης του νεοσυστάτου ιδρύματος: «Τό Έλληνικόν Πανδιδακτήριον . . . κείμενον μεταξύ τῆς Ἐσπερίας καὶ τῆς Ἑω, εἶναι πρωοισμένον νά λαμδάνῃ ἀφ' ἐνός μέρους τά σπέρματα τῆς σοφίας καί, ἀφ' οὗ τά ἀναπτύξῃ ἐν ἔαντφ ἰδίαν τινά καί γόνιμον ἀνάπτυξιν, νά τά μεταδίδῃ εἰς τήν γείτονα Ἑω, νεαρά καί καρποφόρα.».

Η αισιόδοξη αυτή προοπτική, όπως εκφράστηκε και στους άλλους λόγους τών «σχολαρχῶν», των κοσμητόρων, κατά τη διάρκεια της τελετής τών εγκαινίων, δεν ήταν άσχετη με τά επιτεύγματα και τους προσανατολισμούς τής ελληνικής λογοσύνης κατά το τέλος τής τουρκοκρατίας, αλλά και με την κατάσταση της παιδείας στον ελληνικό χώρο. Οι περισσότεροι από τους εικοσιεφτά Έλληνες καθηγητές, που είχαν διοριστεί με το διάταγμα της 14ης Απριλίου 1837 «Περί συστάσεως τοῦ Πανεπιστημίου», προέρχονταν από κέντρα τού αλύτωτου και του παροικιακού ελληνισμού και είχαν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μαζί με τους έξι Γερμανούς καθηγητές –των θετικών κυρίως επιστημών– επωμίζονταν το βαρύ έργο να «ἀνακαλέσουν» την παιδεία «ἐκ τῆς σοφῆς Εὐρώπης μεθ' ἀπάντων, οἵς περιεβλήθη ἐν τῇ ἔντειᾳ αὐτῆς κοσμημάτων», για να τη «μετακενώσουν» στο νέο ελληνικό κράτος, πού δημιουργούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο της Βαλκανικής και της ευρύτερης περιοχής τής Ανατολικής Μεσογείου.

Το «Πανεπιστήμιον τοῦ Ὀθωνος», όπως ονομάστηκε στο πρώτο άρθρο τού «Προσωρινοῦ Κανονισμοῦ» του, στεγάστηκε στη βιορειοανατολική πλευρά τής Ακρόπολης, στο σπίτι τού αρχιτέκτονα Σταματίου Κλεάνθους, που είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί και ως γυμνάσιο. Ο Κλεάνθης ανέλαβε την υποχρέωση να

προσθέσει τρεις αίθουσες για τις παραδόσεις, οι οποίες περιορίστηκαν σε «προεισαγωγικά» μαθήματα στο δίμηνο μέχρι τις θερινές διακοπές.

Οι τέσσερις σχολές του Πανεπιστημίου (Θεολογίας, Νομικών επιστημών, Ιατρικής, Φιλοσοφίας, όπου εντάχθηκαν οι Φυσικές και Μαθηματικές επιστήμες) λειτούργησαν συστηματικότερα από τον Οκτώβριο με 52 συνολικά φοιτητές και 75 ακροατές, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν κρατικοί υπάλληλοι. Το πρόγραμμα των μαθημάτων κυκλοφόρησε ευρύτατα στην πρωτεύουσα των 15.000 κατοίκων. Στις παραδόσεις του πρώτου καιρού προσέρχονταν από περιέργεια ή φιλομάθεια ιερωμένοι και έμποροι, παλιοί αγωνιστές και μαθητές γυμνασίου, «μεσήλικες και πολιότριχες, οι δύοτοι παρεκάθηντο ἀνεκτικώτατα ἐπί τῶν φοιτητικῶν θρανίων».

Μολονότι ο αριθμός τών φοιτητών, οι οποίοι προσήλθαν για εγγραφή τα δύο επόμενα χρόνια, ήταν μικρότερος (43 το 1838 και 24 το 1839), το σπίτι του Κλεάνθους δεν διέθετε πια τους απαραίτητους για τη διδασκαλία χώρους, γεγονός που είχε προβλεφθεί στο πρώτο διάταγμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εκεί οριζόταν ότι «δύνανται οἱ καθηγηταὶ καὶ διδάσκαλοι, ἐλλείψει ἄλλων καταλλήλων οἰκημάτων, νά διδάσκωσι καί εἰς τά ἵδια.». Με πρωτοδουλία τού δεύτερου πρύτανη, Γεωργίου Α. Ράλλη, στις 26 Ιανουαρίου 1839 συγκροτήθηκε επιτροπή για τη συλλογή συνδρομών «πρός ἀνέγερσιν Ἐλληνικοῦ Πανεπιστημίου». Τρεις κορυφαίες μορφές του αγώνα τής ανεξαρτησίας, σύμβουλοι επικρατείας τώρα, ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ανακτοσύμβουλος Αύγουστος-Χριστιανός Μπράντις, ιστορικός και φιλόσοφος, και οι καθηγητές Κωνσταντίνος Σχινάς, Γεώργιος Ράλλης, Θεόδωρος Ράλλης, Νεόφυτος Βάμβας και Γεώργιος Γεννάδιος ορίστηκαν μέλη τής επιτροπής αυτής. Έναν μήνα αργότερα, στις 25 Φεβρουαρίου, με προκήρυξή τους καλούσαν τους «πανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης παρεπιδημοῦντας Ἐλλήνας», καθώς και τους «παρ’ ἀπασὶ τοῖς ἔθνεσι φιλέλληνας» να συμβάλουν «εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ εἰς τὸν φωτισμόν τῶν παίδων καθωρισμένου Ἐλληνικοῦ Πανεπιστημίου.».

Η ανταπόκριση στην έκκληση της επιτροπής υπήρξε άμεση. Πλούσιοι έμποροι και λόγιοι κυρίως της διασποράς και του αλύτρωτου ελληνισμού, κληρικοί, μισθοβίωτοι και επαγγελματίες τού ελεύθερου κράτους είχαν προσφέρει ώς το τέλος Μαρτίου το ένα έκτο περίπου τής δαπάνης, που είχε προϋπολογισθεί κατά προσέγγιση για την οικοδομή. Στις 5 Μαΐου 1839 ανακοινώθηκε στήν επιτροπή η έγκριση του σχεδίου που είχε εκπονήσει ο Δανός αρχιτέκτονας Χριστιανός Χάνσεν. Στις 2 Ιουλίου, σε πανηγυρική τελετή, ο Όθων έθετε τον θεμέλιο λίθο με την επιγραφή «Ἐλληνικόν Πανεπιστήμιον, ἀνεγερθέν τῇ συνδρομῇ Ἐλλήνων καὶ Φιλελλήνων, ζέτει τῆς βασιλείας Ὁθωνος τοῦ Πρώτου, τὴν 2αν Ιουλίου 1839.».

Δυο χρόνια διήρκεσε η οικοδόμηση της πρώτης πτέρυγας του κτηρίου και πραγματοποιήθηκε με την επίδειψη του Γερμανού μηχανικού Εδουάρδου Σάουμπερτ. Τον Νοέμβριο του 1841 άρχιζαν τα μαθήματα, ενώ συνεχίζονταν ακόμη οι εργασίες στον χώρο τών προπυλαίων. Το 1846 οι γενναίες εισφορές τών Ελλήνων τού εξωτερικού και η κρατική επιχορήγηση επέτρεψαν την έναρξη κατασκευής τής οπισθίας πτέρυγας και της αίθουσας τελετών, που περιελάμβανε το 1851. Χρειάστηκαν ακόμη δώδεκα χρόνια για τη διακόσμηση –εσωτερική και εξωτερική – του Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε με συνδρομές Ελλήνων τού εξωτερικού, και κυρίως του εγκατεστημένου στη Βιέννη Στεργίου Δούμπα, που διέθεσε το αναγκαίο ποσό για την τοιχογραφία τής εσωτερικής πρόσοψης των προπυλαίων. Στην τοιχογραφία αυτή παριστάνεται ο Όθωνας, περιστοιχισμένος από τις αναγνημένες στην Ελλάδα επιστήμες. Η τοιχογραφία είναι έργο τού Αυστριακού ζωγράφου Καρόλου Ραλ.

Στα δύο άκρα τής πρόσοψης προβλέπονταν από το σχέδιο του Χάνσεν δυο αν-

δριάντες. Τον Μάιο του 1869, το Πανεπιστήμιο ανέθεσε την κατασκευή του ανδριάντος τού Ρήγα Βελεστινλή στον Ιωάννη Κόσσο και του ανδριάντος τού Πατοιάρχη Γεργογορίου Ε' στον Γεώργιο Φυτάλη. Τη δαπάνη κατέβαλε ο Γεώργιος Αβέρωφ. Το 1871, κατά τις εορτές τής πεντηκονταετίας τού αγώνα τής ανεξαρτησίας, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος τού Ρήγα. Τον επόμενο χρόνο απεκαλύφθη και ο ανδριάντος τού Γεργογορίου Ε'. Το 1875, με δαπάνη «Ἐπιτροπῆς Χίων», τοποθετήθηκε στην πλατεία τών προπολιάτων ο ανδριάντος τού Αδαμαντίου Κοραή, το 1900 του Ἀγγλου φιλέλληνα πολιτικού Γεωργίου Γλάδστων και το 1931 του πρώτου κυβερνήτη τής Ελλάδας, Ιωάννου Καποδίστρια. Τιμητικές αναθηματικές στήλες για τους φοιτητές που έπεσαν στους απελευθερωτικούς πολέμους από το 1897 ώς το 1944 τοποθετήθηκαν στην πλατεία και στο εσωτερικό τής κυρίας εισόδου τού Πανεπιστημίου.

Παραλληλη πρός την ανέγερση του κεντρικού πανεπιστημιακού κτηρίου υπήρξε η φροντίδα για τη δημιουργία βιβλιοθήκης, ειδικών συλλογών, εργαστηρίων και προσαρτημάτων απαραιτήτων για τη διδασκαλία και την επιστημονική συγκρότηση των φοιτητών. Πυρήνα τής βιβλιοθήκης απετέλεσε δωρεά τού υποψηφίου κυβερνήτη τής πολιτείας τής Μασσαχουσέτης και του Αθηναίου ινδολόγου Δημητρίου Γαλανού. Τό 1840, με αγορές και δωρεές, είχαν συγκεντρωθεί δεκαπέντε χιλιάδες τόμοι. Το 1866, η πανεπιστημιακή και η δημόσια βιβλιοθήκη συγχωνεύτηκαν, απετέλεσαν την «Ἐθνική Βιβλιοθήκη» και στεγάστηκαν στον άνω όροφο του Πανεπιστημίου ώς το 1903, όταν μεταφέρθηκαν στο διπλανό νεοκλασικό κτήριο. Από τότε και μέχρι σήμερα οι φοιτητές και οι ερευνητές εξυπηρετούνται από τις βιβλιοθήκες τών σχολών και των ειδικών σπουδαστηρίων, που εμπλουτίζονται συνεχώς με βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, με ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία κατά κανόνα είναι συναφή προς τα γνωστικά αντικείμενα των επί μέρους ειδικοτήτων. Βιβλιοθήκη με χρηστικά έργα και με τα συγγράμματα καθηγητών λειτουργεί και στη φοιτητική λέσχη, στη γωνία τών οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, που η οικοδόμησή της άρχισε τον Ιούλιο του 1927 και περατώθηκε το 1931. Εκτός από τη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, η λέσχη περιλαμβάνει μουσικό και θεατρικό τμήμα, υγειονομική υπηρεσία φοιτητών, τμήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν είναι δυνατό στο σύντομο αυτό εισαγωγικό σημείωμα να γίνει λεπτομερής αναφορά στα επιστημονικά ιδρύματα, που θεμελιώθηκαν με πρωτοβουλία τού Πανεπιστημίου και λειτουργούν με στελέχη του. Εκτός από τα σπουδαστήρια της Νομικής, της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής, που υπήρξαν –παρά τις αντίξοες συχνά συνθήκες λειτουργίας τους– φυτώρια επιστημόνων στον χώρο τών ανθρωπιστικών επιστημών, τα προσαρτημένα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών νοσοκομεία, νοσοκομειακές κλινικές, το Χημείο, τα εργαστήρια, τα ειδικά μουσεία (Ανθρωπολογικό, Ζωολογικό, Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό, Εγκληματολογικό) όχι μόνο συντελέσανε στην αριτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά και εκάλυψαν γενικότερες ανάγκες τής ελληνικής κοινωνίας από την πρώτη, τη νηπιακή, περίοδο του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα. Στην πρώιμη περίοδο ιδρύθηκε ο Βοτανικός Κήπος (1838) που αναγνωρίστηκε αργότερα ως παράρτημα του Πανεπιστημίου. Το Αστεροσκοπείο, που θεμελιώθηκε το 1842 και εξοπλίστηκε αμέσως με τελειότατα όργανα, με δαπάνη τού Γεωργίου Σίνα, επί πολλές δεκαετίες ήταν το σπουδαιότερο επιστημονικό καθίδρυμα της χώρας, «διά τοῦ ὀποίου ἡ Ἑλλάς εἰσήρχετο εἰς τὸν διεθνῆ κόσμον ὡς ὑπεύθυνος συντελεστής τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης». Το εργαστήριο Φυσικής, ιδρυμένο το 1837, περιείχε σε λίγα χρόνια όλα τα όργανα «πρός παράδοσιν οὐ μόνον τῆς πειραματικῆς φυσικῆς καὶ χημείας, ἀλλά καὶ αὐτῆς τῆς Ἀστρονομίας». Το Χημείο, που αφετηρία του υπήρξε το «Βασιλ-

κόν Φαρμακείον» του 1833, με διευθυντή τον καθηγητή Ξαβ. Λάνδερερ, περιορισμένο αρχικά σε μικρές αίθουσες, στεγάστηκε μόλις το 1890 στο ειδικά σχεδιασμένο κτήριο της οδού Σόλωνος.

Την ηρωική αυτή για την ελληνική επιστήμη εποχή, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές εργάστηκαν υπεράνθρωπα για να καλύψουν την απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο και τα αντίστοιχα ιδρύματα προηγμένων χωρών, με παραδόση αιώνων. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να επιτύχει το Πανεπιστήμιο σε ικανοποιητικό βαθμό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του, ειδικά σε ορισμένους τομείς, και να αποκτήσει τα μέσα και τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες του τόπου. Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, που επανδρώθηκαν με πανεπιστημιακούς καθηγητές και επιμελητές και προσέφεραν υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη.

Στην επίμοχθη πορεία τών εκατόν πενήντα χρόνων το Πανεπιστήμιο αντιμετώπισε τεράστιες οργανωτικές δυσκολίες και εσωτερικούς κλυδωνισμούς, υπήρξε χώρος κοινωνικών και ιδεολογικών αναμετρήσεων, δέχτηκε επιθέσεις, έγινε κύριο θέμα αρθρογραφίας τών εφημερίδων, απασχόλησε την κοινή γνώμη περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον θεσμό ή ίδρυμα. Αυτό συνέδη από την πρώτη στιγμή τής λειτουργίας του μέχρι σήμερα, που τα προσδέληματα της ανωτάτης παιδείας βρίσκονται –φαινόμενο ευοίωνο– στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.

Το 1889, ο καθηγητής Ιωάννης Πανταζίδης, στον πρόλογο του «Χρονικοῦ τῆς πρώτης πεντηκονταετίας» έγραψε: «Περὶ τὸ Πανεπιστημίου ἐκφέρονται παρ’ ἡμῖν, δυστυχῶς καὶ δημοσίᾳ καὶ κατ’ ἴδιαν, . . . γνῶμαι παντοῖαι καὶ πολλάκις ὀλως ἀντίθετοι . . . ἔξι ἀτελοῦς γνώσεως τῶν πραγμάτων . . . Ἀποδίδονται πολλάκις ἐλλείψεις τινές τοῦ Πανεπιστημίου εἰς τὸν προσωρινὸν κανονισμὸν (τοῦ 1837), ἐνῷ αὗται προέκυψαν ἐκ τῆς κακῆς αὐτοῦ ἐφαρμογῆς· ἄλλαι ἀποδίδονται εἰς τὸν καθηγητάς . . . κατηγοροῦνται οἱ φοιτηταί δι’ ἀνικανότητα, ἀμέλειαν, ἀταξίαν καὶ παράδασιν ἐν γένει τῶν πανεπιστημιακῶν διατάξεων . . . Μόνον δοτις ἀπαθῶς καὶ μετά πολλῆς ἐπιστασίας μελετήσῃ τὸν ὅλον μέχρι τοῦδε βίον τοῦ Πανεπιστημίου δύναται νά εὑρῃ τά ἀληθῆ αἴτια τῆς παρούσης αὐτοῦ καταστάσεως, τῆς τε καλῆς καὶ τῆς κακῆς· διότι, ἀληθῶς εἰπεῖν, δέν εἶναι οὕτε μόνον καλή, οὕτε μόνον κακή.».

Τα ίδια λόγια θα μπορούσαν να επαναληφθούν και τώρα που οι επικρίσεις είναι οξύτερες και εντονότερη η απαίτηση για ευρύτερη και ουσιαστικότερη παρουσία τού Πανεπιστημίου στην ελληνική ζωή, για περισσότερη συμμετοχή στην αντιμετώπιση των προσδέλημάτων τής σύγχρονης κοινωνίας.

Η έρευνα στον ελληνικό τύπο και στα αρχεία τού Πανεπιστημίου αποκαλύπτει ότι συχνά οι επικρίσεις ήταν αδικαιολόγητα αυστηρές. Είναι όμως αξιοπρόσεκτο ότι κατά κανόνα έμεινε έξω από τήν κριτική το κυρίως επιστημονικό έργο, που συντελέσθηκε συλλογικά ή ατομικά από τους επιφορτισμένους με την ανάπτυξη και την αξιοποίησή του. Μέχρι το 1926 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών τροφοδότησε αποκλειστικά το ελληνικό κράτος, από τα αστικά κέντρα ως τά ακραία σημεία του, αλλά και τις αλύτρωτες περιοχές τού ελληνισμού, με επιστήμονες κύρους, οι οποίοι πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες υπό δυσμενείς συχνά συνθήκες. Ενίσχυσε την πολιτική ζωή με εξέχουσες προσωπικότητες, εκπροσώπησε τη χώρα κατά τη διαπραγμάτευση εθνικών θεμάτων σε κρίσιμες περιόδους, πρωτοστάτησε σε εθνικούς και πολιτικούς αγώνες. Η πανεπιστημιακή κοινότητα υπήρξε συχνά πυρήνας ιδεολογικών ζυμώσεων και αναζητήσεων.

Η αναγκαιότητα της ενεργού συμμετοχής τού Πανεπιστημίου στην πολιτική ζωή

αναγνωρίστηκε μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Κατά τη διάρκεια της εθνικής συνέλευσης του 1844, οι καθηγητές τού Πανεπιστημίου ζήτησαν «νά χρηγηθῇ εἰς αὐτὸύς τό δικαίωμα νά ἀντιπροσωπεύονται ἐντός τῆς Βουλῆς». Στις 22 Φεβρουαρίου 1844, με ψήφους 119 έναντι 44, αποφασίστηκε να «στέλλῃ τό Πανεπιστήμιον ἵδιον βουλευτήν». Με το άρθρο 30 του νόμου περὶ εκλογῆς βουλευτών ορίστηκε ότι «οἱ καθηγηταὶ τοῦ Πανεπιστημίου Ὁθωνος ἐκλέγονται ἵδιον βουλευτήν κατ’ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν». Ός το 1862 το Πανεπιστήμιο αντιπροσώπευσαν στη βουλή έξι καθηγητές (Φίλιππος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Σχινάς, Γεώργιος Α. Ράλλης, Αλέξανδρος Ραγκαβής, Π. Αργυρόπουλος και Μ. Ποτλής), που με τη γνώση και το κύρος τους προώθησαν σημαντικά εκπαιδευτικά και άλλα θέματα στην πρώτη κοινοβουλευτική περίοδο του νεοελληνικού κράτους.

Οι φιλελεύθερες τάσεις που κυνοφορήθηκαν στον πανεπιστημιακό χώρο μετά την ψήφιση του συντάγματος εκδηλώθηκαν επανειλημμένα κατά τα επόμενα χρόνια. Μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία μάς παρέχει ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, που, φοιτητής τής Νομικής τα χρόνια αυτά, έγραψε πολύ αργότερα: «Κατά τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1848 μετ’ ἄλλων πολλῶν ἐδείχθην λίαν φιλελεύθερος καί τήν 25ην Μαρτίου ἐφωνάξαμεν εἰς τάς ὁδούς “Ζήτω η Δημοκρατία”. Τούτο προήχετο . . . ἀπό τήν πολιτικήν καχεξίαν τῆς πατρίδος μας.».

Στην περίοδο αυτή μπορούν να τοποθετηθούν οι πρώτες εκδηλώσεις ενός εμβρυώδους φοιτητικού κινήματος, όπως προκύπτει από δεκαεξαελιδο φυλλάδιο του 1849 με τίτλο «Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ Πανεπιστημίου», το οποίο συντάχθηκε «ὑπό δύμαδος φοιτητῶν» και στρεφόταν εναντίον τού υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο –κατά το φυλλάδιο– είχε «σκοτεινούς σκοπούς κατά τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτηρίου» και την πρόθεση «νά καταστρέψῃ τό μέλλον τόσων Ἑλλήνων, προσφευγόντων μέ ἐνθουσιασμόν εἰς τήν φωτεινήν αὐτήν τῆς Ἀνατολῆς ἔστιαν». Όταν αργότερα δινάμωσε το αντιδυναστικό ρεύμα, οι φοιτητές πρωτοστάτησαν στην εξέγερση που κατέληξε στην έξωση τού Όθωνος, τον Οκτώβριο του 1862. Ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός Παιδείας στην προσωρινή κυβέρνηση που σχηματίστηκε τότε, απευθυνόμενος στον πρύτανη Πέτρο Παπαδογιόπουλο, έγραψε: «Ἡ πατρίς εὐγνωμονεῖ πρός τό ἱερόν τοῦτο τέμενος τῶν Γραμμάτων. Τό Πανεπιστήμιον δέν διέδωκε μόνον τά γράμματα εἰς τήν Ἀνατολήν, ἀλλά καί ἀνέθρεψε πολιτικῶς τήν ἐλληνικήν νεολαίαν καί ἐνέσταξεν εἰς τάς καρδίας αὐτῆς τό αἴσθημα ἀντιστάσεως πρός τούς ἐχθρούς τῆς εὐνομίας. Τό Πανεπιστήμιον, τήν ἀνατροφήν τοῦ Ἐθνους ἐπιμελούμενον, παρήγαγε τήν Ἐπανάστασιν.».

Αμέσως μετά την έξωση, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου δημιούργησε τη «φοιτητικήν φάλαγγα», που σκοπός τής ήταν η διατήρηση τής τάξης και η διαφύλαξη της επανάστασης. Στούς λόχους, στους οποίους κατατάχθηκαν 840 συνολικά φοιτητές, ορίστηκαν ως «λοχαγοί καί ὑπολοχαγοί» καθηγητές Πανεπιστημίου. Με γενναιόδωρους χρηματοδότες τον Δημήτριο Μπερναρδάκη, την Ελένη Τοσίτσα, τον Δημήτριο Θωμαΐδη και άλλους, το σώμα αυτό διατηρήθηκε τυπικά ώς το 1878 και διαλύθηκε μετά την αποτυχία τών απελευθερωτικών κινημάτων τής Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Κρήτης.

Οκτώ μέρες μετά την έξωση τού Όθωνος, στις 20 Οκτωβρίου 1862, με πράξη τής προσωρινής κυβέρνησης «τό μέχρι τοῦδε Ὅθωνειον καλούμενον Πανεπιστήμιον» ονομάστηκε «Ἐθνικόν Πανεπιστήμιον, ὃς ἴδρυμα κοινὸν ὀλοκλήρου τοῦ Ἐθνους». Το ίδρυμα είχε ανδρωθεί και η παρουσία του ήταν τώρα καθοριστική στις πολιτικές εξελίξεις, γεγονός που είχε συνέπειες στην πορεία του. Καθηγητές, που θεωρήθηκαν φίλοι και υποστηρικτές τού οιθωνικού καθεστώτος, απολύθηκαν, διορίστηκαν νέοι και επανήλθαν στις θέσεις τους όσοι είχαν για διάφορους λόγους απολυθεί. Στην τελευταία κατηγορία ανήκε ο Κύπριος καθηγητής τής Νομικής Σχολής, Νικόλαος Σαρίπολος, που επαναδιορίστηκε στις 20 Οκτωβρίου, εκλέ-

χθηκε πληρεξούσιος στην Εθνική Συνέλευση του 1864 και διετέλεσε μέλος τής εισιγητικής επιτροπής τού νέου συντάγματος.

Στην πεντηκονταετία που ακολούθησε ως τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, η πανεπιστημιακή ζωή οργανώθηκε συστηματικότερα, με τη βελτίωση τών παλαιών εργαστηρίων και νοσοκομείων και την ίδρυση νέων, με τον εμπλουτισμό τών βιβλιοθηκών και με τον διορισμό νέων καθηγητών, πολλοί από τους οποίους έφερναν ανανεωτικό πνεύμα στις σχολές. Κατά την περίοδο αυτή, εξέχουσες επιστημονικές μιορφές σφράγισαν με την παρουσία τους την πανεπιστημιακή διδασκαλία. Στη Θεολογική Σχολή: Παναγιώτης Ρομπότης, Αλέξανδρος Λυκούργος, Θεόκλητος Βίμπος, Νικόλαος Δαμαλάς, Αναστάσιος Διομήδης-Κυριακός, Νικηφόρος Καλογεράς, Ζήκος Ρώσης, Ιωάννης Μεσολωράς, Εμμανουήλ Ζολώτας, Γεώργιος Δέρδος. Στη Νομική Σχολή: Παύλος Καλλιγάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Διομήδης Κυριακού, Μιχαήλ Ποτλής, Μάρκος Ρενιέρης, Εμμανουήλ Κόκκινος, Όθων Πυλαριών. Στην Ιατρική Σχολή: Θεόδωρος Αφεντούλης, Παναγιώτης Κυριακός, Θεόδωρος Αρεταίος, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Ιωάννης Ζωχίος, Ρήγας Νικολαΐδης, Νικόλαος Μακκάς, Γεράσιμος Φωκάς, Θεόδωρος Ζαΐμης. Στη Φιλοσοφική Σχολή: Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος Βερναρδάκης, Δημήτριος Σεμιτέλος, Κωνσταντίνος Κόντος, Γεώργιος Μιστριώτης, Ιωάννης Πανταζίδης, Σπυρίδων Λάμπρος, Γεώργιος Χατζιδάκις, Σπυρίδων Βάσης, Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος, Νικόλαος Πολίτης, Παύλος Καρολίδης, Γρηγόριος Βερναρδάκης, Παναγιώτης Καβδαδίας, Χρήστος Τσούντας.

Στο μεταξύ οι φοιτητές είχαν πολλαπλασιαστεί: οι 52 φοιτητές τού 1837 είχαν φτάσει στους 3.358 το 1866 και, όπως έχει υπολογισθεί, σε σχέση με τον πληθυσμό τού ελληνικού κράτους το ποσοστό ήταν «ύψηλότερο καί πολλές φορές διπλό ἢ τριπλό σέ σχέση μέ ἐκεῖνο πού συναντάμε στίς εὐρωπαϊκές χώρες 20 χρόνια ἀργότερα καί δεκαπλάσιο σέ σχέση μέ τίς γειτονικές βαλκανικές χώρες καί τή Ρωσία.». Από το 1895 ώς το 1911, χίλιοι νέοι φοιτητές κατά μέσον όρο εγγράφονται κάθε χρόνο στις πανεπιστημιακές σχολές, για να φτάσουν μετά τη λήξη τού Α' παγκοσμίου πολέμου στις δύο χιλιάδες. Η προσέλευση αυτή οδήγησε στην απόφαση για τη θέσπιση εισιτηρίων εξετάσεων για όλες τις σχολές, αρχίζοντας από το ακαδημαϊκό έτος 1927-28. Από το 1954 ο αριθμός τών εγγραφομένων φοιτητών καθορίζεται κάθε χρόνο από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση τών σχολών. Κατά την περίοδο τής Κατοχής και συγκεκριμένα κατά τα έτη 1941-42 και 1942-43, επιτράπηκε η εγγραφή φοιτητών άνευ εξετάσεων: στα δύο αυτά χρόνια ενεγράφησαν 17.238 φοιτητές, τρεις χιλιάδες περισσότεροι από όσους είχαν εγγραφεί συνολικά την πρώτη πεντηκονταετία τού Πανεπιστημίου, και αντιστοιχούσαν στο ένα πέμπτο περίπου του συνόλου τών φοιτητών τής περιόδου 1837-1932. Η αύξηση τού φοιτητικού πληθυσμού δημιουργούσε σοδαφότατο πρόβλημα αιθουσών διδασκαλίας. Το 1871 αγοράστηκε σε πλειοδοτική δημοπρασία το κτήριο τής γωνίας τών οδών Ακαδημίας-Σίνα, που είχε αρχίσει να κτίζεται το 1857 από τον φιλόλογο Γρηγόριο Παπαδόπουλο για να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο. Σ' αυτό στεγάστηκαν τμήματα και εργαστήρια θετικών επιστημών, κυρίως τής Ιατρικής, μέχρι τα πρώτα μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο χρόνια. Αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή, τα εγκαίνιά του έγιναν τον Δεκέμβριο του 1985 και ονομάστηκε «Κτήριο Κωστή Παλαμᾶ» στη μνήμη τού μεγάλου ποιητή που επί 32 χρόνια (1897-1929) διετέλεσε γενικός γραμματεύς τού Πανεπιστημίου.

Για την κάλυψη νέων αναγκών οικοδομήθηκε στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Μασσαλίας - Σόλωνος - Σίνα - Ακαδημίας, το μέγαρο θεωρητικών επιστημών, που θεμελιώθηκε τον Μάιο του 1933, στέγασε το 1936 τις σχολές Νομική, Φιλοσοφική, Θεολογική και ορισμένα εργαστήρια, και επεκτάθηκε αργότερα με νέες αίθουσες.

Τέλος, κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε στην περιοχή Ζωγράφου η ανέγερση Πανεπιστημιουπόλεως, στα κτήρια τής οποίας στεγάζονται οι σχολές Θεολογική και Φιλοσοφική, τμήματα της σχολής Θετικών Επιστημών και ο οίκος του φοιτητού.

Σημαντική αλλαγή στη δομή του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε το 1904, όταν η Φιλοσοφική Σχολή χωρίστηκε σε δύο διακεκομένες σχολές: α) τη Φιλοσοφική και β) τη σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, η οποία περιελάμβανε τα τμήματα Φυσικό και Μαθηματικό, καθώς και το Φαρμακευτικό Σχολείο. Το 1919 προστέθηκε το Χημικό Τμήμα και το 1922 το Φαρμακευτικό Σχολείο μετονομάστηκε σε Φαρμακευτικό Τμήμα.

Άλλη επίσης αλλαγή στην επωνυμία τού ιδρυμάτος και στη νομική του υπόσταση υπήρξε αναγκαία το 1911, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης τού εγκατεστημένου στη Ρωσία Ηπειρώτη Ιωάννου Δομπόλη, η οποία είχε συνταχθεί το 1849. Ο Δομπόλης γνώρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1809 και, όπως αναφέρει στη διαθήκη του, είχαν συναποφασίσει να μεταχειριστούν «πᾶν μέσον πρός διάδοσιν τῆς ἐκπαίδευσεως ἐν Ἑλλάδι». Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού διέθεσε την κολοσσιαία περιουσία του «πρός ἀνίδρουσιν ἐν Ἀθήναις ἢ ἐν οἰαδήποτε ἄλλῃ πόλει, ἥτις ἔσται πρωτεύοντα τῆς Ἑλλάδος τῷ 1906, Πανεπιστήμιον ὀνομασθήσόμενον Καποδιστριακόν».

Ο όρος αυτός τής διαθήκης καθιστούσε αναπότομη την ανάγκη χωρισμού του Πανεπιστημίου ή ίδρυση νέου. Η λύση δόθηκε με τους νόμους 3823 και 3825 του 1911, που προβλέπουν τη διχοτόμηση του Πανεπιστημίου σε δύο νομικά πρόσωπα. Με ξεχωριστή το καθένα νομική προσωπικότητα και ξεχωριστή περιουσία, τελούν υπό κοινή διοίκηση. Στο «Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον» υπήρχθησαν οι σχολές Θεολογική, Νομική και Φιλοσοφική. Το «Ἐθνικόν Πανεπιστήμιον» απετέλεσαν η Φυσικομαθηματική και η Ιατρική Σχολή, στην οποία το 1953 εντάχθηκε ως τμήμα το ιδρυμένο από το 1911 Οδοντιατρικόν Σχολείον, που το 1970 μετατράπηκε σε σχολή ισότιμη με τις άλλες. Με τον οργανισμό τού 1932, ορίστηκε ότι τα δύο ιδρύματα συναποτελούν το «Ἐθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν».

Από το 1911 μέχρι σήμερα οι πόλεμοι και οι πολιτικές ανωμαλίες επηρέασαν την πορεία τού Πανεπιστημίου. Η απελευθερωτική εξόρμηση του 1912-13, ο Α' παγκόσμιος, ο διχασμός, η μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή, η δικτατορία τής 4ης Αυγούστου 1936, ο πόλεμος του 1940, η Κατοχή και η Αντίσταση, ο αγώνας τής Κύπρου, η εφτάχρονη δικτατορία 1967-74 ανέστειλαν συχνά το διδακτικό και επιστημονικό του έργο για μακρές περιόδους, προκάλεσαν στους κόλπους του πολιτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις, ιδιαίτερα μετά το 1936. Οι επεμβάσεις στα εσωτερικά τού ιδρύματος κατά τη διάρκεια των δύο δικτατοριών και της γερμανοϊταλικής κατοχής τραυμάτισαν το κύρος του και αποκάλυψαν αδυναμίες προσώπων και ομάδων. Από το άλλο μέρος όμως χαλύβδωσαν το λανθάνον πνεύμα αντίστασης, που εκδηλώθηκε όχι μόνο στον χώρο τών φοιτητών, αλλά και σε επίπεδο διδασκόντων. Οι απολύτες δημοκρατικών καθηγητών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας τής 4ης Αυγούστου και η δημιουργία τής πανεπιστημιακής «Ἐθνικής Ὀργανώσεως Νεολαίας» (ΕΟΝ) δέν έκαμψαν το δημοκρατικό φρόνημα του μεγάλου ποσοστού τών μελών τής πανεπιστημιακής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της ιταλογερμανικής κατοχής, η συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών σε αντιστασιακές οργανώσεις και η παρουσία ομάδας καθηγητών σε ηγετικές θέσεις τού αντιφασιστικού αγώνα μπορούν να εγγραφούν στις λαμπρότερες σελίδες τής Εθνικής Αντίστασης, που τροφοδοτήθηκε με επίλεκτα στελέχη από το Πανεπιστήμιο. Μεμονωμένες υπήρξαν οι περιπτώσεις καθηγητών που αδράνησαν ή και συνέπραξαν σε κατοχικές κυβερνήσεις. Τα ονόματα δεκάδων φοιτητών, που εκτελέστηκαν

ή έπεσαν νεκροί σε συγκρούσεις με τα στρατεύματα Κατοχής, έχουν αναγραφεί σε τιμητική στήλη, στην είσοδο του Πανεπιστημίου, δίπλα στα ονόματα νεκρών τών άλλων εθνικών αγώνων τού έλληνισμού.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι μεγάλες φοιτητικές διαδηλώσεις στην περίοδο του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα και η έντονη δραστηριότητα της συγκλήτου για την ενημέρωση των χυβερνήσεων της Ευρώπης και της Αμερικής και της διεθνούς κοινής γνώμης εντάσσονται επίσης στις ωραιότερες στιγμές τής ιστορίας τού ιδρύματος. Και τέλος, η εξέγερση των φοιτητών τού Πανεπιστημίου στο κτήριο Θεωρητικών Επιστημών – της Νομικής, όπως είναι ευρύτερα γνωστό – τον Φεβρουάριο του 1973, η πρώτη δυναμική αντιδικτατορική παρουσία τού φοιτητικού κόσμου, που άνοιξε παράθυρο ελπίδας για την ανάσταση της δημοκρατίας, θα καταγραφεί ως έκφραση του αδούλωτου πνεύματος, το οποίο αναπτύσσεται στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας εισήλθε στη νέα φάση τής ιστορίας του, που εξελίσσεται στα πλαίσια και υπό την επίδραση μιας γενικότερης παγκόσμιας κρίσης θεσμών και αξιών. Η νέα πορεία του, που μόλις άρχισε με το νέο θεσμικό καθεστώς τού νόμου 1268/1982, παρά τις όποιες αδυναμίες του, μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε μια καλύτερη εποχή για το Πανεπιστήμιο και γενικότερα για την ελληνική επιστήμη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Καθηγητής τής Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους



Σχέδιο του Χριστιανού Χάνσεν.
Εσωτερικό από το Παλύ Πανεπιστήμιο.
Η βόρεια αίθουσα στον πρώτο όροφο.
Το δωμάτιο του Σάουμπερτ στην Αθήνα.
Φεβρουάριος 1834.
Σχέδιο με μολύβι, υδατογραφία ($10,5 \times 17,5$ εκ.).
Τετράδιο σχεδίων αρ. 51
Από το βιβλίο της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Κοπεγχάγης.

Αριστέας Παπανικολάου Κρίστενσεν,
«Αθήνα, 1818-1853, ἔργα Δανῶν καλλιτεχνῶν», Αθήνα, 1985, σελ. 68.